

Mehmet İstif Neden Öldü?

Mehmet İstif Kimdir?

20 Haziran 2013'de, Mersin Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleşen Gezi Parkı eylemi sırasında yüzüne biber gazı sıkılan 36 yaşında, 13 Mayıs 2014'te yaşamını yitiren bir direnişçi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

40 cm'den yüzüne biber gazı sıkılan İstif, ertesi gün yüzünde, ağzında oluşan kızarıklık ve şişlikler nedeniyle Toros Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada muayene edilen İstif'e enfeksiyon tanısı konulup, tedavisi için sprey türü ilaçlar verildi. Ancak Mehmet İstif'in ağzındaki yaralar daha da kötüleşti. Birkaç gün sonra Mehmet İstif, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Kulak burun boğaz polikliniğindeki muayenesinde 'alerjik reaksiyon' tanısı konulan Mehmet İstif, geçen 24 Temmuz'da aynı hastanede ameliyat edildi. İstif'in dilinde oluşan mukoza operasyonla temizlendi. Bu ameliyatın ardından İstif, konuşma ve beslenme güçlüğü çekmeye başladı.

Kanser Teşhisi Nasıl Kondu?

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi edilen Mehmet İstif'e biyopsi yapıldı. Dilindeki yaranın dil kökü kanseri olduğu saptandı. Radyoterapi ve kemoterapi tedavisine başlandı. İstif yazılım işini yaptığı işyerini kapatmak zorunda kaldı.

Mehmet İstif'in Ağzından: "O eylemde ağızma gaz sıkılma kadar benim herhangi bir hastalığım yoktu. Gaz sıkıldıktan sonra ağızda yaralar oluştu ve bu noktaya kadar geldi. Ben bu durumun nedeninin biber gazı ve diğer kimyasallar olduğuna inanıyorum. Biber gazının içeriği açıklansın. Biber gazından dolayı birçok insan öldü. Biber gazı yasaklanmalı. İnsan hakları kuruluşlarının bu konunun üzerine gitmesi gerektiğine inanıyorum".

Uzmanlar Ne Diyor?

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından ağustos ayında hazırlanan raporda "Yaralar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte değildir. Vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olabilecek niteliktedir. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesi niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi için şahsın olay tarihinden 6 ay sonra MEÜ Adli Tıp Anabilim Dalı'na muayene için gönderilmesi gerekir" denildi.

Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçen aylarda İstif, Türkiye İnsan Hakları Vakfı aracılığıyla tedavisi için Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp

Fakültesi'ne götürüldü. Burada yapılan arařtırmalar ve biyopsi sonucunda İstif'in dil kökündeki yaranın "Skuamöz hücreli karsinom" olduđu belirlendi.

Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi Görüşü

Mehmet İstif'in biber gazına maruziyeti ile dil kökü kanseri teşhisi konması süreci içi içe geçtiğinden dolayı bir illiyet bağı kurulması toplumsal duyarlılık açısından anlamlıdır. İstif'in son nefesine dek "biber gazı yasaklanmalıdır" demesi son anına dek direnmesi unutulmayacaktır.

Konu bilim çevreleri tarafından farklı bir biçimde değerlendirilmektedir. Bilimsel olarak yayınlanan makaleler ve deneysel arařtırmalar biber gazının kanserojen ve teratojen etkileri olabileceğini bildirmekte ancak, insan üzerinde kanser yaptığına dair net bir arařtırma sonucu henüz bulunmamaktadır. O nedenle "şimdilik" Mehmet İstif'in ölümüne doğrudan biber gazının yol açtığını söylemek için erken olduğunu düşünüyoruz. Dileğimiz tüm gerçeklerin açığa çıkarılması, yapılan arařtırmaların bir an önce sonuçlanması ve konuyla ilgili bilimsel arařtırmaların hızlandırılmasıdır. Dileğimiz, kolluk güçlerinin halka saldırılarına son vermesi ve sorumluların yargılanmasıdır. Ancak gaz maruziyetinin bulguları şiddetlendirdiği ve fark etmesini sağlamış olduđu ve dokudaki irritan etkisi ile süreci hızlandırmış olabileceği ön değerlendirme olarak yapılabilir.

Bu görüşümüz Mehmet İstif'in ve yakınlarının hastalığı ile biber gazının ilişkilendiren görüşünü ve kamuoyunda oluşan yargıyı deęiřtirmez. Kolluk güçlerinin azgınca ortamı terörize ederek halkı kimyasal silaha maruz bıraktığı, birçok kişiyi bu silahla yaraladığı ve öldürdüğü, bu silahın bir işkence aracı olduđu, kimyasal bir silah olduđu, ölümcül olduđu gerçeğini deęiřtirmedeği gibi, bunu kuvvetlendirir.

Biber Gazı'na vahşice maruz kalan ve son nefesine kadar direnen dostumuz Mehmet İstif'in anısı her zaman mücadelemizde yaşayacaktır.

O nedenle buradan bir kez daha #BİBERGAZIYASAKLANSIN diye haykırıyoruz...

